



AÇLIĞIMIZIN YOKSULLUĞUMUZUN SORUMLUSU KAPİTALİZMDİR!

ANTİKAPİTALİST BLOK

Türkiye’de içinde yaşadığımız ekonomik ve siyasal sistemin adı kapitalizmdir. Bu sistem fakirden alıp zengine vermek için kurulmuştur.

Bu sistem bizleri açlık sınırının altında bir ücretle çalıştırır. Bu sistem ev kiralalarının asgari ücretin iki katına çıkmasına neden olur. Bu sistem bizlerden toplanan vergileri sermaye sınıfına, silahlanmaya aktarır.

Pandemi koşullarında, aşılamanın olmadığı dönemde bizleri kesintisiz olarak çalıştıran hükümet ve kapitalistler, servetlerine servet kattılar. Ama pandemi yardımlarında dünyada sonlarda yer aldık.

Bizi aç, yoksul bırakan, sömüren bu sistemin yürütücüsü, sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi bu kapitalist sistem krize girdi, para bulamıyor. Bulamadıkça işçilere, emekçilere, yoksullara daha fazla yükleniyor, daha fazla sömürüyor, ücretlerin alım gücünü daha fazla düşürüyor.

Kapitalistler ve siyasi iktidar kötü ekonomik tabloyu çaresizce seyrediyorlar. Merkez Bankası (MB) kasası bom boş, hatta 40 milyar dolardan fazla eksi durumda.

Hazine’de para yok, çünkü vergi gelirleri giderleri karşılamaya yetmiyor. Hükümet eksik gelen yerde para basılmasını emrediyor, bu da enflasyona, pahalılığa yol açıyor.

Fiyat artışlarını kabul eden hükümetin çözümü, esnafa denetçi göndermek. Barınamıyoruz diyen gençlere

polis göndermek. Fiyat artışlarının sorumlusu kendisi olduğu halde, suçluyu başka yerde arıyor.

Hükümetin bulduğu tek yöntem Çin, Katar vb. ülkelerden borç döviz toplamak. Borç bulmayı bile başarı olarak gösteriyor.

İktidar sorumluluğu başkasına yıkamaz

Siyasi iktidar ve kapitalistler; açlığın, yoksulluğun sorumluluğunu kendi sırtlarından atıp başkasının sırtına yıkmaya çalışıyorlar. Yandaş gazeteler fiyatların iktidarı yıpratmak için arttırıldığını ileri sürüyorlar. Ama nafile, sorumluluğu kimseye yıkamazlar.

Peki, doğalgaza, elektriğe, petrole kim zam yapıyor?

Asgari ücretin, açlık sınırının altında belirlenmesinden kim sorumlu?

Kim para basarak paranın değersizleşmesine yol açıyor?

Kim tarım ürünlerinin ithalatının önünü açıp, köylüyü perişan ediyor?

Enflasyon yüzde 40'larda gezerken kamu çalışanlarının ücretlerine yüzde 12 zammı reva görenler kimler?

Bütün bunların cevabı elbette kapitalizm ve onun hükümetidir. Her yapılanın, bütün ekonomik, siyasi, sosyal felaketlerimizin, açlığımızın, yoksulluğumuzun sorumlusu onlardır.

Önümüzdeki kış herkes için çok zor geçecek. Acil tedbirler alınması gerekir. Ev kiralalarının, gıda fiyatlarının

durumu ortada. Sadece doğal gaz faturaları bile evlerde büyük sıkıntılara yol açacak.

Hükümetten acil taleplerimiz:

- ▶ Askeri harcamaları, lüks harcamaları, israfı kısın.
- ▶ Başta malum beş şirket olmak üzere tüm patronların vergi aflarını iptal edin.
- ▶ Parasız sağlık, parasız eğitim, parasız barınma sağlayın.
- ▶ Tüm gelirini yoksullara aktarmak üzere zenginleri vergilendirin.

İşçi sınıfı olarak bu gidişata dur diyelim

Sendikalar, işçi örgütleri, işçi platformları olarak bir araya gelelim, açlığa, yoksulluğa, evsizliğe karşı mitingler, gösteriler düzenleyelim.

Asgari ücretin yükseltilmesi, sendikal hakların eksiksiz tanınması, evsizlere ev bulunması, açların karnının doyurulması için mücadele edelim.

Biz Antikapitalistler olarak bu çabalarımıza devam edeceğiz.

Birleşen işçiler yenilmez!

**Eşit ve özgür bir dünya için
Antikapitalist Blok'a katılın!**

İletişim: antikapitalistblok2020@gmail.com